



TaLente Nieuws

Speciale editie oktober 2020

Ook op: www.bsTaLente.nl

Voorwoordje

Afscheid van een leerkracht, die zijn hele "onderwijsleven" op dezelfde school heeft gestaan; dat hoor je niet zo vaak meer. Toch is dit voor TaLente de vierde keer in ruim een jaar. Deze keer valt het te beurt aan meneer Jac (Bastiaanse). Een mooie reden om in een speciale editie van de TaLente Nieuwsbrief eens stil te staan bij deze bekende onderwijs-persoonlijkheid in Oud Gastel.



Meneer Jac op zijn laatste officiële schoolfoto...

Terug in de tijd...

Meneer Jac studeerde in 1977 op de Pedagogische academie de Vossenbergh af als "volledig bevoegd onderwijzer". In februari 1978 startte hij op de st. Bernardus-school, eerst als invalkracht en later als vaste leerkracht. Hij begon

in de 4^e klas als vervanger van juffrouw Kerremans, die met zwangerschapsverlof ging. Hierna heeft meneer Bastiaanse (zoals hij toen genoemd werd) aan alle groepen lesgegeven, zelfs een korte tijd aan groep 1-2. Ook gaf hij les aan diverse combinatie-groepen. Zijn hele onderwijs-carrière was hij werkzaam op de st. Bernardusschool, met een jaartje een uitstapje voor een paar dagen naar de Joannesschool. Wat dat betreft kun je wel stellen dat hij een voorloper in het fusietraject was. Zo heeft hij er ook bewust voor gekozen om mee te gaan naar de nieuwe school: bs TaLente. Voor hem was dit extra speciaal, aangezien hij de naam bedacht heeft.



Meneer Jac was van alle "school"-markten thuis; zowel op sportief als op creatief gebied. Hij begeleidde de kinderen op tal van sporttoernooien en liep zelfs een marathon voor het goede

doel. Ook zorgde hij in de klas voor een sportieve noot met bijvoorbeeld zijn strijd om de gele trui. Zijn creativiteit en muzikaliteit gebruikte hij in onder andere diverse musicals en in zijn Letterflat. Ook buiten het onderwijs was hij een bezige bij. Zo kent iedereen in Oud Gastel hem zeker van het Kinderspektakel, de intochten van Sinterklaas, Smidje Verholen en stond hij aan de wieg van Wa dun Getob.

Daarnaast was hij lang lid van de GMR en begeleidde hij studenten van de PABO. Dat laatste blijft hij nog even doen voor de Borgesusstichting.



Meneer Jac 25 jaar op school...

Bloemlezing van leerlingen

Meneer Jac is :

- grappig!
- behulpzaam!
- creatief!
- muzikaal!
- een goede meester!
- vaak zijn bril kwijt!
- heeft mooie haren!
- goed in hooghouden!
- aardig
- ondeugend!
- sportief!
- behulpzaam

- liefhebber van voetbal!
- een goede verhalenverteller!
- een beetje streng!
- iemand die veel praat!
- vindt het geven van natuur leuk!
- een goede fluitspeler!
- heel goed verstaanbaar!
- bedenker van Tour de Talente!
- iemand die soms heel boos kan worden!

3 keer scheepsrecht

Dit is de 3^e poging om de dag in te vullen. Na 31 januari (landelijke stakingsdag) en 17 maart (2 dagen na de landelijke sluiting van de scholen) gaan we er op vrijdag 16 oktober een mooie dag van maken. Geheel binnen de huidige Corona-regels en het hele programma gemaakt voor de kinderen. We hopen op een latere datum u als ouder ook nog de gelegenheid te geven afscheid te nemen van meneer Jac.

Dagprogramma

De dag zal in het teken staan van allerlei activiteiten die raakvlakken hebben met meneer Jac. Ook zullen er 3 voorstellingen gespeeld worden door "het verteltheater". De kinderen komen op de gewone tijd naar school en blijven dus ook op school eten. Door de Corona-protocollen wordt deze dag alleen door de kinderen afscheid genomen van meneer Jac. Een mogelijkheid voor volwassenen volgt later.